

Hvordan blev Christens liv efter 4 år i Viborg Tugthus.

Smeden i Storvorde Christen Jensen blev dømt til 4 år i Viborg Tugthus efter at have forvoldt sin kones død 1850. Kort tid efter han var kommet i fængsel blev han syg og var på sygeafdelingen i 3 uger. Han blev sat til at arbejde på et værksted. Han måtte sende post 2 gange om året og sendte til datterens fødselsdag og til jul.

Christen vendte hjem til Storvorde d. 2. januar 1855 og bosatte sig hos storbroderen Villads Christensen hvor hans datter var plejebarn. I marts blev han gift med en jævn aldrene kusine og blev smed igen. Parret fik en søn året efter, men det var nok ikke så let at blive accepteret af samfundet igen, der gik i hvert fald 1½ år før præsten døbte drengen og skrev at faderen havde bestemt at han skulle kaldes Jens Christian, før han rejste.



Hvor rejste han hen? Jo, Christen var blevet fanget ind af Mormonerne og blev skilt fra Maren Poulsdatter og rejste med en gruppe til København og sejlede med L. N. Hvidt d. 1. april 1859 til Grimsby og med jernbane til Liverpool hvor han gik ombord på fuldriggeren William Tapscott. Skibet sejlede fra Liverpool d. 11. april med 725 passagerer fordelt på 9 nationaliteter og kom til New York d. 13. maj og blev modtaget på Castle Garden. Samme dag fortsatte rejsen med Steamboat op til Hudson til Albany, videre med jernbane via Niagara, Windsor i Canada, Detroit i

Michigan, Quincy, Illinois til St. Joseph, Missouri. Om eftermiddagen gik de ombord på dampskibet "St. Mary" som bragte dem til Florens i Nebraska, hvor de ankom den 25. maj om morgenen. Nu sluttede de sig til "Robert F. Neslen Pioneer Waggon Compagny" og afgik fra Firenze d. 6. juni 1859. Her blev der købt alt det nødvendige som der kunne blive råd til. Compagniet drog afsted med 56 håndvogne og 230 personer. D. 4. september efter 3 måneders rejse kom de til Salt Lake City og blev modtaget af 2 orkestre og mange mennesker og ført ind gennem byen.

Christen døde 78 år gammel i 1898. 1. kone Else døde 1904 og ville ikke begraves ved Christen og Lena, men et andet sted på kirkegården. 3. kone Line døde 1899.



Christen har haft forbindelse hjem til Danmark for i 1873 rejste hans ½ søster Signe Jensdatter med sin mand og 2 børn over til ham og de er begravet på samme kirkegård.

Jeg har mange gange skrevet hans navn ind i Family Search og pludselig en aften var der resultat og det væltede frem med koner og børn. Jeg skrev til en mail adresse og fik forbindelse til Brent Overson der kan skrive dansk, norsk og her er noget han beretter.

Efter Christian Jensen flyttede til Montpelier, Idaho, han var en hårdtarbejdende, respekteret mand i samfundet. Han fortsætter sin smed arbejde og også var en landmand. Christian var kendt som en fred maker. Der var en masse American indianere bor i området Montpelier. Da det så ud der kunne være alvorlige problemer mellem befolkningen i Montpelier og indianerne. Christian tanke om en måde at forhindre blodsudgydelser. Han besluttede grunden indianerne var ballade var de var sultne. Så Christian dræbte seks af hans kvæg, rnsset dem og ristede dem i seks gruber. Han sendte derefter sin søn til at tale med indianerne og invitere dem til en fest. Indianerne kom til Christians hjem, spiste, og efterladt i fred, aldrig at skabe problemer igen. De værdsat Christians slags handlinger, og gav ham bøfler huder, tæpper og andre indiske lavet gaver.

Birthe Hansen

