



Nyeste artikler

- Fra barnelig til fos...
- Generalforsamling 2017
- Nye møder i marts 2017
- Landhusholdningen
- Hvad døde Maren af?

Begivenheder

<< Maj 2018 >>

MA	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Artikelhierarki

Hovedside for artikler » Aftenens emne » Stærke kvinder i Dronninglund

Stærke kvinder i Dronninglund

Lene Diges foredrag i Slægtshistorisk Forening, Aalborg den 3. november:



Der var mødt mange af foreningens medlemmer op på Stadsarkivet for at høre Lene Diges foredrag. Lene har været hos os før, men hun er både morsom og dygtig, så hvad hun kan fortælle, synes også at falde i medlemmernes smag.



Denne gang var emnet en fortælling om i alt 6 "stærke kvinder", som Lene kaldte dem. Det var vidt forskellige fortællinger både i tid, sted og indholdsmæssigt, og de to sidste, som Lene kunne fortælle om, havde hun selv kendt personligt. Hvad der kendetegnede de 6 kvinder, og hvad der gjorde dem stærke i Lenes udsagn, kan forklares med, at de alle havde haft en skæbne, som var speciel. Det kan skæbnen jo have været for så mange, men her havde Lene til fulde forstået at trække livsforløb frem, som var spændende at høre om. I rækkefølge skal nævnes:



1. Prinsesse Sophie Hedvig, datter af kong Christian den V og dronning Charlotte Amalie, der købte Dronninglund Gods i 1690 og omdøbte det fra Hundslund til Dronninglund. I 1719 underskrev hun en fundats, der blev grundlag for opførelsen af syv nye skoler i Dronninglund sogn. Sophie Amalie kunne have valgt en fornem position i samfundet, men fravalgte denne til fordel for sin religion



2. Ane Hansdatter Kolding som var morderske op til flere gange og derfor blev dømt til halshugning, og mens hun ventede på dommens udførelse, flygtede hun sammen med sin mand og en anden person. De blev fanget, men igen lykkedes det hende at flygte. Under flugten dræbte hun endnu en kvinde, tog hendes klæder og brændte huset af. Hun blev dog til sidst fanget og halshugget på Galgehøjene mellem Hjallerup og Dronninglund i 1768, hvilket var den sidste offentlige henrettelse i sognet. Det var en barsk fortælling, men hun var en stærk kvinde, der forsøgte at ændre sin skæbne med mord, men måtte betale for det med sit liv.



3. Løjte-Grethe (Ane Marie Christensen) valgte et liv som tigger, da hun i 1885-86 slog sig sammen med Kræn Eg (Kristen Jensen), som hun var særdeles glad for og holdt sammen med, til han døde. De levede af at tigge og gik fra sted til sted med hunden "Paris". Grethes største frygt var nemlig at komme på fattiggården. Hun var stærk, fordi hun trods barske livsvilkår gennemførte dét, som hun ønskede mest af alt, et liv sammen med Kræn, og det var også hende som var den, der var bedst til at skaffe dem mad og drikke og verbalt kunne jage de folk væk, som ville genere dem.

4. Grethe Johansen der blev født i 1916 på Hedegård i Try. Hun kom efter besættelsen med i modstandsarbejdet, og gennem sit lokalkendskab kom Grethe i forbindelse med den militære hemmelige efterretningstjeneste og blev efterhånden en integreret del af tjenesten. Hun og andre måtte hele tiden flytte rundt, når tyskerne kom for nær, men det lykkedes dem at undgå arrest. Efter besættelsen fik Grethe arbejde i den nye militære efterretningstjeneste, hvor hun var i godt 40 år. Hun blev også betegnet som stærk, fordi hun formede sin skæbne, som hun ville have den, tøvede ikke med at yde en aktiv indsats mod tyskerne, selv om det var med livet som indsats.



5. Dagmar Hanghøj var født i Rørholt i 1922. Som sygeplejerske valgte hun i 1952 under Korea-krigen at arbejde på det danske hospitalsskib "Jutlandia" til 1953. I årene derefter arbejdede hun som sygeplejerske en del år i USA, men da moderen var blevet gammel og syg, mente hun, at det var hendes pligt at flytte hjem til moderen og pleje og passe hende, til moderen døde som 102-årig i 1992. Da Dagmar endelig kunne begynde at tænke på sig selv, fik hun i 1993 konstateret uhelbredelig mavekræft og døde i 1994 som 71-årig. Hun havde dog aldrig klaget over sin skæbne og ville ikke høre tale om, at det var et offer, og at livet kunne have været anderledes; hun var meget klar i sit valg.

6. Grethe Hjorth Kristensen blev født i Skelby på Falster 1924. Som kun 19-årig blev Grethe gift og rykkede ind på Kistrupholst. Grethe måtte her hjælpe sin svigermor med alt fra vask og påklædning til at ledsage hende med hendes kørestol, når svigermoderen forlangte det. Senere overtog Grethe og manden gården, men økonomien var for stram, så hun måtte tage uddannelse som sygehjælper. Økonomien var altid streng, og gennem årene hjalp Grethes far adskillige gange økonomisk, og i 1962 startede Grethe en somerpension hovedsagelig for tyske gæster, der kom igen år efter år, indtil Grethe i 1979 måtte sige stop, hvorefter hun blev kommunal dagplejer. Hun var ligeledes en stærk kvinde, som valgte at fastholde et ægteskab med mange økonomiske problemer, der til dels skyldtes ægtemandens letsind. Grethe var således stærk til at tage sagen i egen hånd, så økonomien kom på ret køl, hvilket skaffede familien ro i tilværelsen.

Hanna Mortensen



· Skrevet af Jens Villadsen d. November 08 2014 · [0 Kommentarer](#) · [4065 Fremvisninger](#) ·

Kommentarer

Der er ikke skrevet kommentarer.

Kommentér

Du skal logge ind for at kommentere.

Log ind

Brugernavn

Kodeord

 [Log ind](#)

Er du endnu ikke registreret bruger? [Klik her](#) for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord? Bed om et nyt [ved at klikke her](#).

Replikboks

Du skal være logget ind for at skrive en replik.

Jens Villadsen
05-05-2018 18:29
Vær opmærksom på at foreningsnyheder bliver bragt på Facebook.

finn jelstrup
15-04-2018 22:55
dødsannoncer.net virker igen - beklager laaang ventetid. Nu med 34354 dødsfald

finn jelstrup
08-11-2017 18:44
Der er desværre stadig problemer med at få dødsannoncerne til at virke. PHP-hjælp modtages meget gerne.

Jens Villadsen
12-08-2017 23:01
Nu kan efterårets program ses i kalenderen.

Joern Bolander
10-08-2017 11:12
Efteråret 2017 Aktiviteter med Legacy-kursus og Gotisk Læsning er datosat i Kalender. Hvis interesse for FamilyTree, oprettes erfa-gruppe derom.

[Replikboks arkiv](#)