



Slægtshistorisk Forening for Vestegnen

Nyhedsbrev marts 2014



Velkommen

Siden sidste nyhedsbrev har vi fået 2 nye medlemmer og det er Elly Tidex og Frank Duckert. Vi byder jer hjertelig velkommen i vores forening, og vi håber at jeres medlemskab vil være jer til gavn og glæde.

Til orientering

Husk P. skiven på din bil i Glostrup

Foran Aktivitetscentret må man kun holde i 2 timer. Der går P.vagter rundt og udskriver bøder, så det kan komme til at koste dig 510 kr.

Udebesøg.

Ved besøget hos Mormonerne tirsdag den 29. april 2014 mødes alle der er tilmeldt på:

Maglegårds Alle 83 i Søborg kl. 15:45.

HUSK DER ER LUKKET I FORENINGEN DENNE TIRSDAG AFTEN.

Lise Krøner har tilmeldingslisten. Max 25 personer.

Er din PC blevet langsom? Det kan være fordi den gemmer alt for mange opslag?

Hvis du har Windows 7:

Gå ind i "Kontrolpanel" og tryk på "Netværk og internet". På fanen "Generelt" under browserdata trykker man på det felt der hedder "indstillinger".

Så kan man se, at der under diskpladsstår (50-250 MB). Hvis den står til mere end 50 i feltet ved siden af, så **ret tallet til 50** og tryk på ok.

Hvis du har Windows XP:

Gå ind i "Kontrolpanel" og tryk på "Netværks- og Internetforbindelser". Vælg Internetindstillinger og gå videre på fanen "Generelt" som ved Windows 7.

Bag tremmer!

Vi havde tænkt på at lave et besøg til Vridsløselille Fængselsmuseet på en temaaften, men der er kun åbent om søndagen, så det er droppet. Tag selv en søndagstur dertil, det er sikkert interessant. Udstillingen viser både flugtreddskaber, fængslets produktion og genstande de indsatte har fremstillet for deres egen skyld m.m.

Åbent den sidste søndag i hver måned kl. 13-15. Lukket juni og juli. (Fri entré)

Vridsløselille Statsfængsel, Fængselsvej 39, Albertslund

Efterlysning

Jeg har modtaget en mail fra Poul Emil Bendtsen fra Struer. Han spørger om der i vores forening skulle være en der kender noget til Glosemosegård i Brøndbyvester?

Kort fortalt så rejste en hans aner omkring 1880 til Australien og de fik 6 børn og returnerede til Brøndby omkring år 1900, hvor han købte Glosemosegård i Brøndbyvester.

Det drejer sig om:

Christian Jensen, født 8/7 1853, død 30/4 1930 som gårdejer af Glosemosegård i Brøndbyvester.

Andrea Vilhelmine Johanne Longdeel, født 1/5 1857, død 28/5 1938 i De gamles hjem i Glostrup.

Børnene:

Henri Oskar Jensen født 10/8 1887, Josef Vilhelm Jensen født 10/6 1889, Anna Vilhelmine Jensen født 11/2 1892, Else Johanne Jensen født 7/6 1894, Julius Emanuel Jensen født 4/9 1896 og Esther Andrea Jensen født 7/6 1894.

Er der nogen der kender "Glosemosegård", og kan give oplysninger om denne, så giv mig en tilbagemelding.

Yrsa

Kirkebogen

Den 1. januar 1978 blev reglen om registrering af fødsler i kirkebogen ændret. Fra at fødsler før blev registreret først i det sogn hvor personen blev født og siden i det sogn, hvor pågældende blev døbt, blev det nu ændret til, at en fødsel bliver registreret i det sogn, hvor moderen bor. Ordet fødested blev samtidig ændret til fødselsregistreringssted.

Det gør jo så, at når de kirkebøger kommer på nettet kan man ikke finde en given fødsel i det sogn, hvor man ved at personen er født, men i det sogn, hvor moderen boede, hvilket som oftest er det sogn, hvor barnet også bliver døbt. Så fra at barnet ofte var ført i 2 kirkebøger, er det nu som oftest kun ført i dåbskirkebogen.

Efter oplysning fra kirkeministeriet blev reglen lavet om for at "skåne" de sogne, hvor de store hospitaler ligger, da de fleste fødsler efter den tid sker på hospitaler.

Kirkeministeriet oplyste samtidig, at det samme skete for dødsfald. Fra at de blev ført i det sogn, hvor dødsfaldet skete, bliver det nu ført i det sogn, hvor pågældende boede ved dødsfaldet, hvilket som oftest er det sogn de bliver begravet fra. Dette ligeledes fordi de fleste dødsfald nu sker på de store hospitaler.

Ministeriet kunne ikke på stående fod oplyse hvornår reglen ved dødsfald blev ændret, men oplyste, at det var før 1978.

MVH Jette Badstue

Gå på opdagelse.

Fødsler i 1500-tallet. (Kilde: Ib Koch-Olsen, Danmarks kultur historie).

Når tiden er inde bliver den fødende kvinde anbragt på en lav seng i stenstuen, der måske er det samme som badstuen. Skal fødslen fremmes, får hun et varmt bad. Til tider ligger hun på gulvet, i nogle tilfælde føder hun siddende på skødet af en anden. Ofte knæler hun på det stråtækte gulv og føder sit barn liggende på knæene, mens et par kvinder støtter hende. Og alle de forsamlede kvinder beder til jomfru Maria:

"Mutter Maria! Lån mig nøglerne dine, så jeg kan åbne lænderne mine".

Alt, hvad der binder, skal løses på kvinden: hendes hår, hendes dragt, hendes fodtøj. Alt hvad der er lukket og bundet i stuen, skal åbnes eller løses op. Godt for den fødende er en hellig kappe eller en messehagel. Og i hvert fald hjælper nogle skriftsteder på en papirstrimmel bunden om halsen. Barselskvinden kan drikke forskellige mærkelige sten, opløst i vand. Hendes fødsel lettes derved. Og den lettes og fremmes ved, at hun spiser det flåede og pulveriserede bagben af en hare. I yderste nød kan hun vakle ud og omfavne træet på gårdspladsen. Da får hun hjælp af den som bor i træet, gårdens skytsånd.

Mange kvinder er forsamlet om den fødende. De har alle gjort deres erfaringer og alle ved de gode råd. Når fødslen er i fuld gang, hviler kvinden både på albuer og knæ, og barnet fødes bagud. Nogle af de mange hjælpekoner får efterhånden større erfaring end andre, log fra 1500-årene kaldes den egentlige hjælpekvinde for jordemoder.

Kvinderne skulle straks efter fødslen godtgøre, at barnet var velskabt, og om det var en dreng eller en pige. Hvis det blev tvillinger, havde Gud vist, at kvinden havde været sin ægtemand utro.

Kassebørn (Kilde: www.ankestyrelsen.dk)

Forebyggelse var allerede i 1782 på dagsordenen. For at hindre fattige kvinder i at være tvunget til at føde hemmeligt og alene eller overgive deres børn til "englemagersker" købte enkedronning Juliane Marie bygningerne i Amaliegade 25, København. (En englemager er en person, som tager småbørn i pleje for derefter at dræbe dem).

Bygningerne blev indrettet til Danmarks første fødselsstiftelse. Stiftelsen var beregnet til ugifte og fattige mødre, der ikke havde råd til at få hjælp under hjemmefødsler. Fødsels- og Plejestiftelsen fungerede frem til 1910, da "stiftelsen" blev en del af Rigshospitalets nye fødeafdeling, det nuværende Juliane Marie Center.

Så vidt man ved, var der ud mod gaden en særlig åbning med en kasse, hvori forældre anonymt kunne lægge de børn, de ikke kunne tage sig af. Formålet var at modarbejde børnedrab.

Det siges, at "kassebørnenes åbning" blev lukket, fordi fattige, enlige mødre mærkede deres børn og lagde dem i kassen for senere at vende tilbage og bede om at blive betalte plejeforældre for et bestemt barn – deres eget.

Fødsel på statens fødselsstiftelser (Kilde: Dansk husmoderleksikon, annonce 1948).

I København optages ugifte kvinder gratis på fællesstue. Indmeldelse, mandag, onsdag og lørdag kl. 9½-10½. Gifte kvinder i København kan behandles vederlagsfrit, når de ved attest fra socialkontoret godtgør, at de lever under uheldige forhold i hjemmet. I øvrigt kan gifte kvinder fra hele landet optages, når moderens helbredstilstand gør det betænkeligt at lade fødslen foregå hjemme. I Aarhus optages ugifte fødende gratis på fællesstue; i øvrigt modtages alle fødende, uanset hjemsted, for en, navnlig for sygekassemedlemmer, lav betaling.

Teksterne er modtaget af Poul-Erik
Wimmer

Har du aner omkring Als?

Så gå på opdagelse på hjemmesiden "Alsnissen" www.alsnissen.dk hvor der findes mange gode oplysninger bl.a. folketællinger, vielser, folkeregister samt udvandrede personer fra Als i navneorden.

Tryk dig ned på siden i de mange muligheder der findes i databasen.

God fornøjelse fra Yrsa

Medlemsaftener marts 2014

Møderne i Aktivitetscentret Sydvestvej 12 starter kl. 19 præcis, hvis der ikke oplyses andet. Vi kanvære i lokalerne til kl. 21.30. For at forhindre ubudne gæster, kan det ske at vi lukker døren til gaden når foredrag etc. starter.

Vi skal benytte hovedindgangen til Aktivitetscentret, og der skal stå en fra kaffeholdet og åbne ved døren, så derfor vil døren først blive åbnet kl. 18:45. Hvis man kommer efter kl. 19 så ring på klokken.

Tirsdag den 4. marts 2014 – Medlemmernes egen aften

Alle vil have mulighed for at fortælle lidt om deres egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale med, hvis du vil have gode ideer fra andre.

Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19

Generalforsamling

Tirsdag den 18. marts 2014 – Medlemmernes egen aften (Gotisk gruppe)

Alle vil have mulighed for at fortælle lidt om deres egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale med, hvis du vil have gode ideer fra andre.

Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19

Foredrag af kulturhistoriker Tommy P. Christensen – Avisen, en kilde for slægtsforskere?

Denne aften vil der især fokuseres på de stofområder i de gamle aviser, der kan være af interesse for slægtsforskeren samt hvilke metodiske problemer der kan være ved brugen af aviser. De metodiske problemer illustreres med eksempler og endelig gennemgås de almindeligste hjælpemidler til opsporingen af gamle aviser og placeringen af landets største avissamlinger.

Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30.

Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen.

Formand Yrsa Kristensen flyr@mail.tele.dk telefon nr. 43 44 97 41

Kasserer Birthe Jørgensen birthe_jorgensen@mail.tele.dk telefon nr. 44 94 55 74

Foreningens hjemmeside: <http://sfv-glostrup.dk/> ** Email: sfv@forum.dk

Dette nyhedsbrev er udsendt den 25. februar 2014.

Redaktion: Yrsa Kristensen og Martin Henriksen sfv-nyt@comxnet.dk Eller telefon 30 33 62 85.

Næste Nyhedsbrev forventes udsendt 25. marts 2014
