

## 25 års jubilæum - 3. september 2022

Tak for ordet. Det er ikke til at forstå, at det er 25 år siden, vi stiftede Ledøje-Smørum Slægtshistoriske forening.

I historisk sammenhæng er 25 år ingenting. Som slægtsforskere er vi vant til at bevæge os langt tilbage i tiden. Vi bevæger os i mange generationer.. Vi oplever generationernes levevilkår, oftest i små bitte ryk fra den ene generation til den næste

Når vi ser hvad der er sket indenfor vores arbejdsområde, så er der de sidste år sket meget store forandringer.

For 25 år siden gik en lille gruppe sammen, alle havde deltaget i et aftenkursus i læsning af gotisk skrift, for at undersøge muligheden for at danne en slægtshistorisk forening. Underviseren var Keld W. Rasmussen, som senere også i en periode var medlem af foreningen.

Fra lokalarkivet meldte Rita Holm sig ind i foreningen. Rita var i en periode en skattet foredragsholder.

Ledøje-Smørum Slægtshistoriske Forening blev så på en stiftende generalforsamling den 23. april 1997 oprettet som forening. Af foreningens første regnskab fremgår det, at der var 33 medlemmer, der hver betalte 50 kroner.

Over årene er foreningen vokset støt og kunne ved årsskiftet 2012/2013 samle næsten 45 medlemmer fra lokalområdet, der også omfatter de omkringliggende kommuner.

Bestyrelsen ville gerne sluttes sammen med andre slægtshistoriske foreninger for derigennem få inspiration til emner for møder og ture. Der var på det tidspunkt tale om 2 store grupper. Enten Sammenslutningen af slægtshistoriske foreninger eller DIS-Danmark. Beslutningen blev, at vi blev en del af DIS-Danmark.

Så på generalforsamlingen den 21. marts 2013 blev det besluttet, at ændre foreningen til en lokalforening i DIS-Danmark, og foreningen skiftede derfor navn til DIS-Egedal, Slægt & Data.

DIS står for Databehandling I Slægtsforskning.

Senere lavede foreningen en partnerskabsaftale med Danske Slægtsforskere og besluttede på foreningens generalforsamling den 28. marts 2019 at skifte navn til Danske Slægtsforskere Egedal.

Foreningen er siden vokset støt, så vi i dag tæller 100 medlemmer.

Foreningen mødtes i starten forskellige steder i kommunen. I Byrådssalen på Ledøje-Smørum Rådhus, Kulturhuset. Først i 1999 blev Smørum Gamle Skole (Smørumovre Skole) taget i brug som foreningens faste tilholdssted.

Der er rigtig mange muligheder for at dyrke slægtsforskning. Meget af det materiale vi anvender, kan man finde på Rigsarkivets hjemmeside, Københavns Stadsarkivs hjemmeside, Arkiv.dk og mange andre hjemmesider. På Danske slægtsforskere's hjemmeside findes et forum, hvor man kan få hjælp til det meste i slægtsforskning. Alt dette kan tilgås hjemmefra på internettet.

Men, på internettet får man ingen kaffe, ingen hyggelig snak med andre slægtsforskere og ingen oplevelser med gode personlige fortællinger om varierende og spændende emner med relation til Slægtsforskning. Ej heller nogle kager, mad og øl og vand.

Det gør man her i Danske Slægtsforskere Egedal, og derfor synes vi alle her, at der er behov for en Slægtshistorisk forening. Her mødes vi med ligesindede og taler om stort og småt i slægtsforskning. Vi lærer også ord, som vi ikke tidligere har tænkt på. Skudsmålhbøger, Politiets registerblade, DIG-DAG, folketællinger Skøde og panteprotokoller, fæstebreve og rigtig mange andre. Dermed har vi et lokalt netværk med en fælles baggrund. Når foreningen har kunnet overleve i 25 år, og stadig være særdeles aktiv, så skyldes det først og fremmest en række ildsjæle og aktive mennesker og en fortsat opbakning fra de mange medlemmer. Vi har næsten altid været over 30 medlemmer til vores møder og foredrag.

Vi må allesammen have for øje at fortælle om, og tale med engagement om foreningen således, så at andre med interesse for Slægtsforskning kan blive opmærksomme på de positive tilbud vi har her i Danske Slægtsforskere Egedal. Derved kan vi fortsat tiltrække nye friske medlemmer. Måske endda nogle, som endnu ikke er blevet gråhårede. Vi har i dag startet en ny periode henimod næste 25 år.

Hvordan er de 25 år så gået.

Jeg har prøvet at se på hvad vi har beskæftiget os med. Der har gennem de 25 år været afholdt 161 møder og foredrag, heri er så ikke indregnet de mange slægtsmandage der har været.

Herudover har der også været udsendt nyhedsbreve med oplysninger om foredrag, møder og udflugter.

Herudover har der været forskellige kurser i blandt andet Slægtsprogrammer som Brothers Keeper og Legacy.

Emnerne til vores foredrag har været meget forskellige, her er nogle eksempler:

Fødselsstiftelsen og alimentationsbidrag

Hvordan skriver vi en slægtsbog

Ejendoms historie på arkiverne og på nettet

DNA i slægtsforskning

Skifter og dødsattester

Kilder til Kriminelle

Militære arkivalier – en guldgrube for slægtsforskere

Og meget andet.

På Danske Slægtsforskere Egedal hjemmeside findes en liste over samtlige foredrag.

Vi har også beskæftiget os med indvandringen i Danmark, som i mange tilfælde har haft indflydelse på vores slægt.:

Den Polske arbejdsindvandring

Jøderne i Danmark i 400 år

Kartoffeltyskerne

Hollænderne på Amager

Huguenotterne

Jeg vil da også her nævne nogle af de arrangementer hvor vi har været ude af huset:

Besøg på Dansk Jødisk Museum

Besøg på Assistens Kirkegård

Byvandring i Dragør

Byvandring i Gl. Ølstykke

Byvandring i Ganløse

Byvandring i Ledøje

## Tur Til Kuppet i København.

Det har været spændende for mig at være med hele vejen. Jeg var ikke selv med i gruppen der deltog i gotisk læsning, men da der var nogle i gruppen der vidste, at jeg lavede en del slægtsforskning, blev jeg inviteret med til det første møde, hvor man talte om at oprette en slægtshistorisk forening, og har siden da været med i bestyrelsen. Med undtagelse af en kort periode, hvor Knud Remi Christensen var formand, har jeg været formand lige siden.

Til slut, så skal der fra min egen side siges et stort tak til alle der i tidens løb har deltaget i bestyrelsen enten som bestyrelsesmedlem eller som suppleant, for det store arbejde, der er udført for at vi alle kan have en slægtshistorisk forening med mange spændende oplevelser, foredrag og ture. Det er virkelig en fornøjelse.