

Nyhedsbrev

1. halvår 2024



Slægts- og Lokalhistorisk Forening
Djursland



www.slaegt.dk/djursland/

En hilsen fra formanden

I sne står urt og busk i skjul, der er så koldt derude..... Ja, sådan ser det ud i skrivende stund fredag d. 1. december 2023. Sneen kom i tirsdags, hvor vi skulle have været i Rimsø og besøge kirken og præstegården. Vi måtte desværre aflyse p.g.a. det glatte føre. Vi satser på at gennemføre det på et senere tidspunkt.

Ellers blev foredrag, klubaftener og studiekreds vel gennemført. Nu ligger programmet for foråret 2024 klar. Vi håber I vil synes om det.

I skal huske, at I alle er velkommen til at komme med forslag til alle vores arrangementer. Vi vil blive glade for mange nye input.

Et emne jeg synes er vigtigt er, at vi alle får skrevet vores egne erindringer, som vi kan give videre til vores børn, børnebørn og oldebørn. Det kan godt være, at de ikke er interesseret i dag, men jeg tror, at de vil være meget interesseret, når de når vores alder. Jeg taler af erfaring. Jeg vil ønske jeg havde spurgt mine forældre og bedsteforældre noget mere. Jeg har i dag mange spørgsmål, jeg ikke kan få svar på.

Jeg vil slutte med at ønske alle en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle. Vi ses i 2024.

Anita Gotfred Jørgensen

DJURSDATABASEN

På djursdatabasen.dk, som du også kan finde på vores hjemmeside under Andet, kan du måske finde dine aner blandt de 127.000 personer vi har samlet, alle med tilknytning til Djursland. Du kan også selv hjælpe med at udbygge siden ved at indsende rettelser og tilføjelser.

GRAVSTEN

Vi har fotograferet 43.000 gravsten på alle kirkegårde på Djursland. De første fotografier er taget i 2003, så der er billeder af mange gravsteder, som senere er sløjfet. Der er ikke lagt billeder ind af gravsteder hvor personen er død indenfor de sidste 10 år.

Billederne kan du finde her: djursslægt.djursdatabasen.dk/gravsten/ eller her: slægt.dk/djursland/gravsten/

Hvad kan man bruge DNA til i slægtsforskning?

Af Henning Madsen

Svaret er mange ting, f.eks. til at verificere at en udlagt barnefader også er den biologiske fader.

Jeg har en tiptipoldemor, Anne Marie Jensdatter, født i Sdr. Lem sogn i 1802 ved Ringkøbing som datter af et gårdmandspar, Jens Beekboe (Christensen) og Maren Hendricksdatter. Hun blev døbt på trefoldighedssøndag (13. juni 1802) og døde i Dejbjerg sogn, et nabosogn til Sdr. Lem i 1853, dødsårsagen angives som vattersot. Hun "gik på omgang i sognet", den tids fattigforsorg, så hun har haft et kummerligt liv. Jeg har noteret et sted at hun i 1850 boede i fattighuset i Hanning.

Hun "kom galt af sted" og fødte en søn udenfor ægteskab 24. maj 1826. Han blev døbt Niels Gregersen, det var min tipoldefar og hendes eneste barn. Niels Gregersen fik en datter, Ane Nielsen, som igen fik en datter, Kirsten Marie Kristensen, som var min farmor.

Udlagte barnefader til Niels Gregersen var Gregers Hansen, Schads (Skast) sogn. (Han var født i Schads sogn men boede i Faaborg sogn, Schads herred, Ribe amt). Ved at kigge i kirkebogen for Faaborg sogn, Ribe amt kan jeg se at han i 1826 var gift og havde 2 børn, Niels Gardener Gregersen født 6 maj 1824 og Else Kirstine Gregersdatter, født 5. maj 1826, altså blot 19 dage før min tipoldefar blev født. Men var han nu også virkelig faderen, der er trods alt et stykke vej mellem Faaborg og Sdr. Lem?


Her kommer DNA til hjælp og det lyver som bekendt ikke

Jeg har fået taget en DNA test ved ancestry og en gang imellem tjekker jeg lige om jeg har nogle gode matches. For nylig fik jeg et godt match med en amerikaner. Ifølge Ancestry skulle vi være "half 4th cousins" på min fars side. (half 4th cousin er en fælles tiptipoldeforælder). Jeg skrev til administrator af matchet, men fik ikke noget svar. Heldigvis havde hun lagt et slægtstræ ud ifølge hvilket matchets oldemor (eneste dansklingende navn i slægtstræet) hed Elsa Marie Gregersen og faderen til Elsa Marie hed Neils Grejorsen. Elsa Marie var ifølge slægtstræet født i Kbh. den 23. juni 1868.



Birth
23 Jun 1868 • Copenhagen, Denmark

Death
14 Mar 1940 • Sandridge, Jackson, Illinois

Parents
 **Neils Grejorson**
null

Den nærmeste geografiske lokalitet til Kbh. jeg har aner i, er ifølge min forskning Odsherred og da jeg ikke kunne finde Elsa Marie i folketællingerne for Kbh. tog jeg et langskud og tjekkede kirkebogen for Faaborg sogn mellem Esbjerg og Varde hvor jeg vidste at min "udlagte" tiptipoldefar havde boet. Han døde i 1839 i Faaborg sogn, dødsårsagen var "børnekopperne". (Kopper). Jeg havde en mistanke om at Niels Gardener Gregersen kunne være "Neils Grejorson" og far til Elsa Marie. Da hans far, Gregers Hansen, havde boet i Faaborg sogn, befandt Niels Gardener Gregersen sig muligvis også der. Og bingo, Else Marie var født som datter af Niels Gardener Gregersen i Faaborg sogn den 23. juni 1868 og altså ikke i Kbh.

Jeg søgte så på Niels (Gardener) Gregersen på findagrave.com og fandt den rigtige, født den 6. maj 1824 og død den 29 nov. 1900, nogle måneder før min tipoldefar, hans halvbror, Niels Gregersen, døde den 26 april 1901. På hjemmesiden, findagrave.com er også angivet hans datter, Elsie Marie Gregersen Mezo, født 23. juni 1868 i København. Ifølge slægtstræet på ancestry var Elsie Marie gift med en Ephraim Mezo så pengene passer. Og det passer i øvrigt også at mit match og jeg er "half 4th cousins" på min fars side.

Der er også mange andre muligheder ved DNA, en dag fik jeg f.eks. et helt uventet DNA match, hvor jeg også matchede på slægtstræet, nemlig min farmors søster, Helene, om hvem jeg kun vidste, hvornår hun var født.

Det viste sig at hun var emigreret til USA, nærmere bestemt Elk Horn i Iowa. Her blev hun medlem af en sekt der hedder Christian Science, en sekt der ikke vil benytte sig af læger, så hun døde i 1978 som 98årig af et galdeblæreanfald.

DNA-matchet var med hendes oldebarn, han var meget nysgerrig med, om jeg vidste, hvorfor hun var udvandret, da hun havde været meget lukket omkring sin fortid, men jeg kunne desværre ikke hjælpe, jeg vidste ikke engang at hun var udvandret, det eneste jeg kunne bidrage med var et familiefoto fra 1896 eller januar 1897 plus nogle fotos af huset hun var født i.



Ann' og Poul Høj, Kjærgaard Vogterhus. Ca. 1902.
Dette billede er udlån af Lokalhistorisk Arkiv i Lem.

Studiekreds – vi hjælper hinanden med slægtsforskning



I efteråret har vi været en lille flok på 8 – 10 personer, men der er plads til flere, så kom og vær med til et par hyggelige timer, hvor der først bliver fortalt om et emne vedr. arbejdet med slægtsforskning. Vi har i dette efterår hørt om:

Justits- og politiprotokoller

Lægdsruller

Arkivalier ved skilsmisser

Faderskabssager

Militærarkivalier med udgangspunkt i bogen "Aner i krig"

Derefter arbejder vi med vores egen slægtsforskning og hjælper hinanden. Du kan medbringe din egen PC. Der er internetadgang på arkivet, og der er mulighed for at låne en pc'er.

Det er for alle: Medlemmer og ikke medlemmer, så tag en med du kender.
Nybegyndere, lidt erfarne samt eksperter.

Er du nybegynder, er der flere, der kan hjælpe med at komme i gang.

Der er gratis for alle.

Første gang i 2024 bliver d. 16. januar kl 16.00-18.00 på Grenaa Egnsarkiv

Modtager du foreningens INFO-blad hver måned?

Vi udsender hver måned en mail med et INFO-blad, der beskriver næste måneds aktiviteter. Hvis du ikke allerede modtager dette, vil jeg bede dig om at sende din mailadresse til Slægts- og Lokalhistorisk Forening Djursland djursslaegt@gmail.com

TIPS til jeres slægtsforskning:

Trustrup Købmandsgård.

Af Willy Helbo.

Der er kommet en ny kalender: kalendarium.dk



Man vælger mellem forskellige årstal. Klik på de forskellige dage og få tekst ud til højre. Der kan også tilvælges latin.

Danske Slægtsforskeres hjemmeside: slaegt.dk

Danske Slægtsforskeres Bibliotek har taget navneforandring. Det hedder nu Danskernes Historie Online.



Søg direkte i online-samlingen med 40.000 titler

Fritækkingsøgning Søg i 4.2 mio. sider online!

Gå til fritækkingsøgning med vejledning her:

Andre søgemuligheder

- Samlinger**
Find online-titler inden for en række spændende emner:
 - Biografiske samlinger
 - Slægtsforskning
 - Opslagsværker
 - Lokalhistorie
- Søg i kataloget**
Bibliotekets katalog indeholder bibliografiske oplysninger om alle registrerede titler, også den fysiske bestand.
Man kan søge efter bl.a. titler
- Søg i databaser**
Find personer i bibliotekets databaser
Find bøger om en slægt
Indtast slægtsnavnet

Indtil 1876 var Trustrup en landsby som alle andre landsbyer i dette land. Der var otte gårde, nogle få husmandssteder og nogle jordløse huse, hvis beboere tjente til livets ophold ved at gå på arbejde enten på gårdene eller på den nærliggende herregård Lykkesholm. Desuden tjente de jordløse husmænd nogle skilling ekstra ved et eller andet håndværksarbejde som f. eks. bødker, tømrer, væver, tækkemand o. s. v. Hele landsbyen havde oprindeligt været fæstegods under det gamle Bjørnholm, og ved oprettelsen af Baroniet Høgholm i 1681 kom Trustrup ind under baroniets bøndergods.

Ved ændringen fra Baroniet Høgholm til Frihereskabet Høgholm i 1748 kom landsbyen til at høre under Lykkesholm, og dette tilhørsforhold fortsatte også efter frihereskabets opløsning i 1802. I løbet af 1800-tallet overgik Trustrups gårde til selveje.

Men i 1876 skete der noget, som gjorde, at der kom en ny tid til Trustrup. Jernbanen fra Randers til Grenaa, som var blevet påbegyndt i 1874, blev færdig i 1876, og den 24. august samme år blev banen indviet med stor festivitas ved de stationer, som var blevet anlagt på strækningen.

Landevejen fra Aarhus til Grenaa var blevet ført igennem i 1859 og blev dengang ført nord om landsbyen Trustrup, men den fik ikke den betydning for landsbyens udvikling, som jernbanen fik. Da jernbanen kom i 1876, var der ikke bygget andet nord for landevejen end to gårde, nemlig Tjørnegården ved Lyngbyvejen og den gård, som lå midtvejs mellem landevejen og den nyopførte jernbanestation. Stuehuset til denne gård er det nuværende Stationsgade 12. Endelig var der også en mindre kalkovn, som tilhørte gården Vestersminde. I forbindelse med opførelsen af stationsbygningen blev der anlagt en vej fra landevejen ned til stationen - den nuværende Stationsgade.

I de næste tre år lå stationen helt alene, men i 1879 blev Trustrup Gæstgivergaard opført over for stationen. Den blev udstykket fra gården Vestersminde og bygget af Søren Sørensen. I den ende af gæstgivergården op mod landevejen var indrettet en lille købmandsbutik. Gæstgivergården blev solgt et par gange, inden den i 1892 blev købt af købmand Niels Petersen, som var en driftig og initiativ ung mand. Niels Petersen stammede fra Hyllested, hvor han blev født den 28. februar 1866 som søn af gårdejer Peter Jørgensen. Han var døbt efter den gamle navneskik: Niels Peters søn. Efter sin konfirmation kom han i købmandslære, vistnok i Tirstrup. Da han i 1892 købte Trustrup Gæstgivergaard, havde han i realiteten allerede overtaget den i 1886; men da han på det tidspunkt ikke var myndig, kun 20 år gammel, købte hans fader gæstgivergården og lod sønnen drive den. I 1892 var han blevet myndig og kunne derfor selv overtage gæstgivergården.

Men Niels Petersen var købmand, og den lille butik i enden af gæstgivergården blev ham for trang. Han havde set mulighederne i, at handel med korn og foderstoffer ville være en givtig forretning. Han indledte forhandlinger med gårdejer Rasmus Jensen, .

der ejede gården mellem stationen og landevejen, om købet af en grund på den modsatte side af stationsvejen, som den blev kaldt dengang, lige over for gæstgivergården. Købet af grunden gik i orden ved købekontrakt af 4. oktober 1895, og skøde på grunden fik Niels Petersen den 20. juni 1896. På det tidspunkt var Trustrup Købmandsgaard blevet bygget. Der var indrettet købmandsbutik i den ende af gården ned mod jernbanen.

Resten af den store bygning var indrettet til lagre for korn og foderstoffer. Niels Petersen drev samtidig gæstgivergården, men i 1899 solgte han denne til sin svoger, Jens Christian Kjeld Jensen. Butikken i købmandsgården blev også for trang, og i 1905 byggede han en stor 2-etages bygning ud til gaden, hvor der blev indrettet butik og kontor i underetagen og en stor privatbolig på førstesalen.

Nu kunne Niels Petersen koncentrere sig om sit købmandsskab, og det gik godt for ham. Allerede fem år før han byggede forbygningen i Trustrup, byggede han i 1900 Balle Købmandsgaard. Her ansatte han Johan Simonsen senior som førstemand, og i 1909 blev han bestyrer for afdelingen i Balle. Johan Simonsen var blevet udlært som købmand hos købmand Gerstrøm i Auning. I 1921 solgte Niels Petersen forretningen i Balle til Johan Simonsen.

Nu lå de så dér - de tre bygninger, Trustrup Station, Trustrup Gæstgivergaard og Trustrup Købmandsgaard, som blev de magneter, der fik landsbyen Trustrup til at vokse og blive til stationsbyen Trustrup. Selvfølgelig var der da også Rasmus Jensens gård, som havde ligget der i forvejen siden omkring 1866, og lidt længere mod øst var Trustrup Kalkværk blevet bygget i 1885 på en grund udstykket fra Trustrupgaarden. De tre nævnte virksomheder, gæstgivergården, købmandsgården og kalkværket, opstod alene på grund af, at jernbanen kom til Djursland - og altså også til Trustrup i 1876.

Niels Petersen købte mere jord af gårdejer Rasmus Jensen - formentlig med henblik på en udvidelse af købmandsgården: På et tidspunkt ejede han alle de grunde der i dag udgør firkanten Stationsgade-Kastanieallé-Lindeallé på nær tre, nemlig Stationsgade 16 og 18 samt Kastanieallé 2. Senere er en del af grundene blevet solgt fra igen, og der er blevet bygget parcelhuse på dem.

Med hensyn til bygning af huse på Stationsgade gik det forholdsvis stærkt, da de tre førnævnte bygninger for enden af gaden først var blevet bygget. Da man nåede århundredeskiftet var næsten hele den vestlige side af gaden bebygget. Disse grunde blev udstykket fra Vestersminde. Det varede en del flere år, inden den østlige side af gaden blev bebygget - udstykket fra førnævnte gård på Stationsgade. Dog var huset på nu Stationsgade 18 blevet bygget før købmandsgården, det blev bygget i 1882 af bødker O. C. Christensen.

Udover at drive sin købmandsgård fik Niels Petersen også tid til andet i forbindelse med Trustrup by, der efterhånden voksede sig større. Han tog bl. a. initiativ til, at byens kloak blev anlagt i 1904, og at byen fik vandværk med vindmotor i 1908.

I 1916 var han i spidsen for, at der blev stiftet en borgerforening i Trustrup med varetægelse af byens tarv som hovedformål. Den borgerforening har ikke fået nogen lang levetid, for den nuværende borgerforening blev stiftet i 1923. Det var også Niels Petersen, der sammen med godsejer Jørgen Blach, Lykkesholm, stod i spidsen for, at der blev bygget en realskole i Trustrup i 1898.

Niels Petersen blev gift den 20. oktober 1885 i Rosmus kirke med Dorthea Marie Sørensen, født den 23. januar 1864, datter af gårdejer Niels Sørensen, Rosmus. De fik fem børn, to døtre og tre sønner. Den ældste af sønnerne, Carl Petersen, gik i faderens fodspor og blev uddannet inden for købmandsbranchen. Da Niels Petersen var ved at være en ældre mand, kom sønnen hjem til Trustrup og blev ansat som ledende disponent hos faderen. Det havde da også hele tiden været meningen, at Carl Petersen skulle overtage Trustrup Købmandsgaard efter faderen, og den 10. januar 1935 blev der udstedt skøde på virksomheden til Carl Petersen. Der blev i anledning af overdragelsen indrykket følgende annonce i Grenaa Folketidende:

Forretningsoverdragelse.

Det meddeles herved, at jeg har overdraget den af mig i mange Aar drevne Kolonial- Isenkram- Korn- og Foderstofforretning til min Søn Carl Petersen.. Idet jeg takker for behagelig Samhandel, beder jeg Dem overføre den mig viste Velvilje til min Søn.

Ærbødigst

N. Petersen,

Trustrup.

I Henhold til ovenstaaende tillader jeg mig at anbefale min Forretning til det ærede Publikum. Jeg skal søge at vinde mine Kunders Tillid ved reel og samvittighedsfuld Betjening.

Ærbødigst

Carl Petersen.

Efter afståelsen af forretningen til sin søn, fik Niels Petersen mere tid til sin store interesse, havebrug. Som nævnt ejede han de fleste af de byggegrunde, som lå bag ved købmandsgården. Disse grunde planerede han og tilplantede dem med frugttræer i 1936- 37. Han tilbragte meget af sin tid i haven.

I 1946, da han var blevet 80 år, rejste han om efteråret til Birkerød for at besøge familie, og derfra rejste han til Odense, hvor hans to yngste sønner boede. Her blev han pludselig syg, ramt af et hjertetilfælde. Han blev indlagt på sygehuset, hvorfra han senere blev udskrevet. Han blev så vidt restitueret, at hjemrejsen til Trustrup var bestemt. Men så blev han ramt af endnu et hjertetilfælde, som denne gang medførte, at han afgik ved døden den 8. november 1946.

Carl Petersen, der havde overtaget købmandsgården i 1935, blev født i Trustrup den 12. oktober 1887. Egentlig blev han døbt Karl Kristian Petersen (i hver fald ifølge kirkebogen), men hans fornavn er altid blevet skrevet med "C" både af ham selv

selv privat og i forbindelse med forretningen. Carl Petersen var gift med Anna Vilhelmsen, født 1892 i Aarhus. De fik ingen børn.

I Carl Petersens tid blev Trustrup Købmandsgaard drevet efter de samme normer som i faderens ejertid. Carl Petersen havde ganske vist fået en alsidig uddannelse både herhjemme og i udlandet, men da han kom hjem til Trustrup og blev ledende disponent i faderens virksomhed, fortsatte hans faderens måde at drive en stor købmandsgård på. Det fortsatte han stort set med, da han selv havde overtaget købmandsgården.

Bogholderiet var det gamle dobbelte bogholderi med hovedbøger, kassejournaler, reskontri, købs- og salgsjournaler. En del af de dengang anvendte gamle regnskabsbøger er bevaret, og de blev brugt i både Niels Petersens og Carl Petersens ejertid.

I 1954 blev Carl Petersen syg, og han kom sig ikke igen. Den 18. august 1954 døde Carl Petersen, kun 66 år gammel. Hans hustru, Anna Petersen, fortsatte driften af købmandsgården, først ved hjælp af bestyrer E. Troelsen. Han rejste i begyndelsen af 1956, og den 1. marts samme år blev Aage Jakobsen ansat i virksomheden som forretningsfører. Den 1. januar 1958. Anna Petersen Trustrup Købmandsgaard til Aage Jakobsen. Med hans overtagelse af købmandsgården kom der nye og moderne former ind i driften af den gamle virksomhed. Resultatet udeblev da heller ikke. Virksomheden begyndte ret hurtigt at ekspandere. Aage Jakobsen blev født den 25. februar 1925 i Silkeborg, hvor han voksede op og fik en alsidig og moderne handelsuddannelse. Han kom til Trustrup fra Nykøbing Mors, hvor han havde været ansat som disponent i et stort korn- og foderstoffirma, Grosserer Axel Holt, Bangs Eftflg.

Allerede samme år som Aage Jakobsen havde overtaget købmandsgården, foretog han den første udvidelse. Der blev bygget et korntørreri bag de gamle bygninger fra 1895. Dette var nødvendiggjort af den efterhånden stigende mekanisering i landbruget, hvor flere og flere mejetærskere nu klarede høstarbejdet. Det var derfor nødvendigt, at kornet blev tørret i de våde høstår.

Året efter, i 1959, blev der bygget et siloanlæg til opbevaring af korn, og i 1963 blev der bygget en stor lagerhal, alt sammen lige bag de gamle bygninger fra 1895 og på nogle af de grunde, som Niels Petersen i sin tid havde købt af gårdejer Rasmus Jensen. I 1961 købte Aage Jakobsen også J. Simonsens kolonial- og foderstofforretning i Balle. Det var den samme forretning, som Niels Petersen byggede i 1900, og som han solgte til Johan Simonsen senior i 1921. Nu ved salget til Aage Jakobsen var denne virksomhed i 2. generations eje, idet den da ejedes af Johan Simonsen junior. Balle Købmandsgaard var kommet tilbage til sit oprindelige tilhørsforhold til Trustrup Købmandsgaard.

De to kolonialbutikker i Trustrup og Balle blev den 1. oktober 1962 bortforpagtet. I Balle blev forretningen bortforpagtet til Hans Jessen. Han havde været førstekommiss i Trustrup siden den 1. april 1956, en måned efter at Aage Jakobsen

tiltrådte stillingen som forretningsfører for Carl Petersens enke, Anna Petersen. Hans Jessen var forpagter af forretningen i Balle i 10 år, hvorefter han i 1972 købte en købmandsforretning i Allingaabro. Efter nedlæggelsen af kolonialforretningen i Balle fortsatte virksomheden som byggemarked indtil 1975, da alle bygningerne blev solgt til Ebeltoft Kommune.

Der skulle indrettes børnehave på stedet. Kolonialforretningen i Trustrup Købmandsgaard blev bortforpagtet til Henning Bagger. Han var forpagter indtil den 1. juli 1978, da han købte både forretning og den bygning, hvori forretningen var.

Efter bortforpagtningen af de to kolonialforretninger i 1962 koncentrerede Aage Jakobsen sig udelukkende om handelen med korn og foderstoffer. I 1965 indgik de to korn- og foderstofvirksomheder i Trustrup og Balle i en sammenslutning med A/S Grenaa Korn, som var ejet af Korn- og Foderstof-Kompagniet, og Aage Jakobsen blev direktør for dette selskab.

I 1967 skete endnu en sammenslutning med yderligere fire K.F.K.-ejede kornvirksomheder i Kolind, Mørke, Allingaabro og Ørsted. Herved opstod A/S Djurslands Korn, og Aage Jakobsen fortsatte som administrerende direktør for det nye selskab. Da selskabets hovedkontor var i Grenaa, var det mest praktisk at bo der, så Aage Jakobsen flyttede med sin familie fra Trustrup til Grenaa.

I 1978 købte A/S Djurslands Korn den tidligere grøntpillefabrik i Lyngby. Lagerhallen i Trustrup var stadig i brug, men den gamle lagerbygning fra 1895 brugtes ikke mere. I 1989 indgik A/S Djurslands Korn i en ny struktur i K.F.K.-koncernen, og Aage Jakobsen gik på pension efter 25 års virke i K.F.K.. Aage Jakobsen døde den 15. september 1997.

Der var nu ikke meget tilbage af den oprindelige Trustrup Købmandsgaard. I forbygningen fra 1905 var nu kun Henning Baggers kolonialforretning, og den fik heller ikke mange år mere på dette sted. I vinteren 1991-92 byggede Henning Bagger en moderne købmandsbutik på 300 kvm på Aarhusvej 191 i Trustrup, og den 5. marts 1992 blev den ny butik indviet. Tidligere havde Hans Jensby's Vognmandsforretning været her på Aarhusvej, og privatboligen fra denne forretning blev også privatbolig for Grete og Henning Bagger. Et halvt år før Henning Bagger kunne fejre 40-års jubilæum som købmand i Trustrup solgte Henning Bagger den 1. maj 2002 købmandsforretningen til Christina Rehnberg og Claus Larsen, og privatboligen solgte han senere til anden side.

Ved flytningen af købmandsforretningen fra Stationsgade til Aarhusvej eksisterer Trustrup Købmandsgaard ikke mere. Købmand Niels Petersen's bygninger fra 1895 ligger endnu øde hen. Her godt hundrede år efter dens opførelse er det eneste liv i Trustrup Købmandsgaard er de ejere af forbygningen fra 1905, som Henning Bagger fik solgt nogle år efter flytningen af købmandsforretningen til Aarhusvej.